

Karden, aan de benedenloop van de Moezel, op 40 km van Koblenz gelegen, wordt terecht beschouwd als een cultuurhistorisch belangrijke plaats tussen Koblenz en Trier.

De machtige, voormalige Sint Castor kapittelkerk valt de bezoeker onmiddellijk op, ze beheerst tot vandaag het dorpsbeeld. Het museumsgebouw zelf is een tijdsdocument. In het jaar 1238 gebouwd is het een bestandsdeel van het kapitteldistrict. Het werd bovenal als tolhuis gebruikt. Hier werden de goederen opgeslagen die het kapittel als belastingen van zijn parochies verkreeg.

Bijzonder opvallend zijn de ramen van de bovenverdieping. Hier wisselen de arcadevensters zich af met klaverblad- en rondbogen, die men in zijn prachtige kleurrijke inlijsting in originele toestand geconstrueerd heeft.



Stiftsmuseum Rückfront, Kernstraße; Eingang über St. Castor-Str.

In het kapittelmuseum worden documenten voorgesteld die de betekenis van Karden doorheen de eeuwen illustreren. Karden was in het verleden een religieus centrum van het aartsbisdom Trier.

Keltisch-Romeinse afdeling

Reeds in de Keltische tijd, in de eerste eeuw voor Christus, bevond zich op de Martberg, tussen Pommern en Karden, een heiligdom, waar de Keltische stam Treveri zijn hoofdgod Lenus vereerde. In de Romeinse tijd werd hier een uitgestrekt tempelcomplex opgericht, waarheen een groot aantal pelgrims toestroomde, die op een genezing van ziekten hoopten.

Op de plaats van het huidige dorp bevond zich de Romeinse stratendorp Cardena. In een grote pottenbakkerswijk vervaardigde men wijdingsgeschenken, die de gelovigen als offer aan de god brachten.

De collegiale kapittelkerk Sint Castor

De religieuze functie van Karden overspande ook de overgangstijd naar het Christendom en de daarmee verbonden veranderingen van de voorstellingen van het geloof. In de vierde eeuw werkte hier de heilige Castor, die Karden als pelgrimsoord tot bloei bracht.

Vanaf de laat 9^{de} eeuw was Karden de zetel van een van de vijf bestuursdistricten van het aartsbisdom Trier. De collegiale kapittelkerk van Karden bestond bijna duizend jaar, tot ze door Napoleon opgeheven werd. Het hoofd van kapittelkerk van Karden was gelijktijdig Koorbisschop van een gebied dat van Andernach tot Bacharach in het oosten en van Wittlich tot Traben-Trarbach in het westen reikte. Aan het einde van de 18^{de} eeuw waren 10 hoven en 53 plaatsen aan het kapittel schatplichtig.

tempelcomplex Martberg

kapitteldistrict met kapittelmuseum



Sacrale kunst in Karden

De sacrale ruimte op de 2^{de} bovenverdieping vormt met zijn plechtige atmosfeer een bekoorlijk kader voor de voorstelling van sacrale kunstvoorwerpen uit de omgeving van het kapittel.

Liturgische gewaden en voorwerpen zoals waardevolle middeleeuwse handschriften worden tentoongesteld.

Het kapittelmuseum bevindt zich in het dorpsdeel Karden. Ingang langs de St. Castor-Str./naast de kapittelkerk.

Toegangsprijs

Volwassenen 3 euro, senioren 2 euro
Kinderen (6-17 j), scholieren, studenten 1.50 euro
Familiekaarten (2 volwassenen, vanaf 1 kind) 6.50 euro
Volwassenen in groep vanaf 10 personen 2 euro
Schoolklassen 25 euro (all-inprijs)

Rondleidingen

Kapittelmuseum: 31 euro bijkomend 2 euro toegang per persoon

Kapittelmuseum en kapittelkerk: 36 euro, bijkomend 2 euro toegang per persoon

Inlichtingen en inschrijving voor een rondleiding:

Tourist-Information Treis-Karden
St. Castor-Str. 87, 56253 Treis-Karden, OT Karden
Tel. 0 26 72 - 915 77 00, Fax 0 26 72 - 915 76 96
touristinfo@vgcochem.de, www.treis-karden.de

Kapittelmuseum Treis-Karden



Openingsuren

Mei - Einde Oktober
vrijdag - zondag en feestdagen
15.30 u - 17.00 u

Groepsbezoeken en rondleidingen het hele jaar
door na afspraak



De Martberg is een belangrijk bestanddeel van het cultuurlandschap van de Moezel en is tussen Pommern en Karden gelegen, op een hoogte van 180 meter boven de Moezel.

In de bloeitijd van deze cultuur (ongeveer 200 na chr.) stonden hier talrijke tempelgebouwen. Een ervan was gewijd aan de god Mars en verleent tot vandaag zijn naam aan de berg: mons martis – Martberg.

Het Landesamt voor het onderhoud van cultuurmonumenten in Koblenz legde met steun van het Duits onderzoeksinstituut het tempelcomplex gedeeltelijk vrij voor wetenschappelijke doeleinden. Talrijke offergaven die gedurende de opgravingen vrij kwamen getuigen van de rijkdom van het heiligdom en de nederzetting van rond 100 voor Christus.

Voor het eerst was er binnen Duitsland het bewijs van een Keltische cultuurplaats, die zonder onderbreking gedurende 500 jaar tot in het laatantieke tijdperk door pelgrims bezocht werd.

In de Romeinse tijd werd een prachtig tempelcomplex over de Keltische cultuurplaats gebouwd. Pas bij de kerstening kwam het heiligdom in verval en ook in de vergetelheid tot de de verwijzing naar de naam van de vereerde god in de Romeinse tijd.

In het burgerhuis, Am Spilles, in Pommern en op het internet onder www.martberg-pommern.de vindt u documentatie over de opgravingsite en de vondsten van het keltisch-romeins heiligdom.

Toegangsprijs

Bezoek aan de hoofdtempel met binnen beschildering gedurende de openingstijden en brochure "bezoekersinfo" 2 € per persoon (vrij voor kinderen tot 12 jaar).

Rondleidingen

Men kan bij rondleidingen het tempelcomplex met zijn beschilderingen binnen in de hoofdtempel bewonderen en de 2000-jarige geschiedenis van de godsdienst volgen in het Stifstmuseum, bij de dienst voor toerisme van Karden.

Tempelcomplex Martberg: 31 euro
(basisprijs tot 25 personen: 1 euro per bijkomende persoon)

Tempelcomplex en kapittelmuseum: 60 euro
(basisprijs tot 25 personen), supplementair 1 euro per bijkomende persoon, supplement van 2 euro per persoon voor toegang museum

Inlichtingen en inschrijving voor een rondleiding:

Tourist Information Treis-Karden
St. Castor- Str. 87, 56253 Treis-Karden, O.T. Karden
Tel.: 0049 2672 - 915 77 00, Fax: 0049 2672 - 915 76 96
touristinfo@vgcochem.de, www.treis-karden.de



Martberg-Café

Het Martberg-Café verwelkomt u (tijdens de openingsuren van de hooftempel) met een lekkere koffie, huisgemaakte taarten en regionale wijnen.

Toegang

Auto's en kleine bussen bereiken de Martberg langs een niet geasfalteerde straat tot een parkeerplaats met rechtsomkeer. Van hieruit voetweg van 15 minuten. Een directe toegang van grotere reisbussen is niet mogelijk. (parkeerplaats Moselweinstrasse gebruiken)

Wandeltip: wandel langs de Moselsteig naar het tempelcomplex! Langs de Lenus-Mars-weg, deel van de etappe van Cochem naar Treis-Karden, vanaf Pommern heeft u 45 minuten nodig en vanaf Karden 1 uur.

Texte: Dr. Morgenroth, D. Rumpfenhorst, TI Treis-Karden
Fotos: TI Treis-Karden

Gallo-romeins tempelcomplex Martberg Pommern/Mosel



Het tempelcomplex Martberg is het hele jaar door vrij toegankelijk

**Openingsuren hoofdtempel
mei - einde oktober**

Vrijdag, Zaterdag en feestdagen
11.00 u - 17.00 u

Groepsrondleidingen het hele jaar door na afspraak